

Osmanska riket

viktiga personer. Osman skapade osmanska riket, i anatolien och delarna han erövrade dom delarna och gjorde dom till islamisk mark. sultan Mehmet Khan erövraren av Anatolien, dagens Istanbul, och gjorde staden till huvudstad för att den var rätt så nära fiender nära hav nära Europa och det var liksom bästa stället för huvudstad. Sultan Suleyman Khan 10 kung och var en mycket mäktig kung och när hans pappa dog sultan Selim Khan trodde man att markens lejon har dött och att musen har vaknat men det var fel utan det var delvis han som var lejonet. För att han erövrade mycket mark och många länder fast den som absolut var mäktigast var Ibrahim pasha var född i Pargha och bortfördes som betjänt till slottet i Istanbul. Han blev vän med sultan Suleyman när han var tio och dom två började träna strids strategier strids konst fäktning mycket och politik. När Suleyman blev kung så var inte Ibrahim bara Suleymans vän och personlig liv vakt utan han blev stor visir den personen som står överst av alla han som sköter lite allt. Suleymans fru var rysk innan hon blev turk. Hon var viktig för att det var hon som styrde rätt så mycket under 1500 talet och hon ville att dom som hon gillade skulle vara visir och att kungen endast ska älska henne därför så gjorde så att Suleyman blev tvungen att mörda Ibrahim och Suleymans son som var med en annan kvinna.

Fakta: 600 ÅRIG stormakt

Det var dom som härskade på medelhavet, svarta havet, kaspiska havet. Naturesurser: krom en form av mineral, och det användes för att stål, järn eller metall inte ska rosta och det kunde man använda till svärd sköldar osv för att som inte skulle rosta och man sålde det och transporterade det till många ställen olja hade dom runt mycket av runt soudarabiens kust och i själva turkiet hade dom så mycket olja som skulle räcka minst i 50 år mycket frukt dadlar mycket olja Kuwait mycket svart guld Qatar mycket olja.

Osmanska riket hade 36 kungar totalt

Historia. Startades i Västra anatolien. (Dagens Turkiet) av Osman Målet var att bysantinska riket skulle bort, Göra kristen mark till Islamskt mark. år 1453 intogs Konstantiopol, Bysantinska rikets huvudstad och då tog rikets 1000 åriga historia slut och osmanska rikets plats som stormakt var säkrad eftersom dom tog Istanbul. Sedan började dom röra sig mot dom tre världsdelarna långsamt långsamt i över 700 år. Istanbul var Europas största stad.

Religion var väldigt starkt då att alla som levde i slottet skulle bli muslimer, alla soldater. I princip alla som jobbade för osmanska riket. Under en tid var till och med kaliferna kungar istället för sultan och det är en väldigt troende person på religion och man var supernoga så att ingen gjorde haram. Osmanska riket skulle ha tagit osmanska riket och orsaken var att Sultan Suleyman dödade sin storvisir Ibrahim pasha och han var en riktig krigs herre det var han som gjorde så att osmanerna vann alla sina krig medan han levde. men han blev mördad av själva kungen för att hans fru ville det. Konsekvensen blev att dom förlora kriget i Italien och kunde aldrig ta Italien. Om dom skulle ha tagit Italien så skulle säkert hela Europa vara osmanskt om inte osmanska riket gick bort. Kungens fru ville också att hennes näst äldsta son skulle bli kung efter Suleyman eftersom han hade inte lärt sig den läran som Ibrahim hade och det gjorde att han aldrig kom upp i samma nivå som sina storebröder och mindre bröder, men han blev ändå kung efter Suleyman.

Styrelse: 1 sultan/Kalifa bestämde. Anatolien kallades för Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye och allt utanför anatolien kallades för Devlet-i Osmaniyye. Det fanns visirer. En stor visir och deras regering kallades för divan. Visirerna gav förslag och sultanen tog besluten. Det fanns många olika sorters soldater fast tre av dom var röda soldater som alltid var i krig alltså dom bästa gröna som var ett snep ner från dom röda och var också i krig med storvisirens soldater och svarta soldater dom var nästan dom sämsta soldaterna och var Te.x budbärare livvakt M.m När man var runt 16-18 år blev man valy alltså var man vuxen och då skulle man skickas till en provins och ta hand om allt där för att lära sig och bli en sultan med bra och många erfarenheter. Osmanska riket hade så bra strategier så att i princip jude dom ta hela Europa. Mustafa Kemal Ataturk var son till en tulltjänsteman och hans pappa satsade mycket pengar för honom så att han fick gå i bra skolor han föddes runt 1880 och gick sedan efter år på skolan militärskola fram till 1902 där han började krigsakademin. Efter det blev han major. Han gjorde en statskupp och från monarki till president. Han gjorde många innovationer Te.x han dödade många imamer, gjorde så att regeringen inte styrdes av religionen. Så han gjorde att religionen tappade makt och konsekvenserna var både bra

Osmanska riket

och dåligt. Te.x Folet blev rikare kom turister och förre tiden så kom det inte turister utan man blev kanske soldat, betjänt. och när turisterna kom för att då byggdes hotell och allt som har med turism med att göra, så öppnade folket butiker tjänade mycket. Folket började bli so dagens européer och tänkte själva så dom gick inte till moskén längre och jobbade istället och fick pengar. Dom dåliga konsekvenserna blev att i rumänien och länderna som är i närheten där är mycket fattigare än vad det var för 500 år sedan.

Jag använde mig av källorna wikipedia och Harime soltan harime soltan är en film som är skriven ur böckerna som kungarna har skrivit och visirerna. Dom är ganska troliga eftersom det var själva kungarna som skrev det. Allt dom har skrivit stämmer i wikipedia och jag tror inte att kungar skulle slösa bort hela sikt liv på att skriva falska berättelser. Det en sultan har skrivit stämmer med både wikipedia och det dom andra visirerna, kungens syskon, fru och söner skrivit.